

Februari 2006

## Sylvain Tack has passed away

Hans Knot:

Today the police in Oudenburg Belgium announced that on last Sunday, they had found the body of Sylvain Tack in his own house. He is suspected of possible suicide. During the period 1974-1978 Tack was owner and director of Radio Mi Amigo, the station that was transmitting from the Caroline ship MV Mi Amigo. First off the Dutch coast and after the Dutch bill became law in August 1974 off the British coast. After his Mi Amigo period he stayed a few years in Spain, where some of the programs were prerecorded for a period. He also had a restaurant as well as a bar in Playa de Aro. Some years later Tack went to Central America, but instead of starting a new life he became involved in transporting cocaine. On one of his trips was caught on Orly near Paris. Next he was put in prison for some years. After that he thought to start a new business in Belgium selling alternative food and vitamins. During the last years he lived a life of loneliness.



Vandaag wordt bekend dat afgelopen zondag door de Rijkswacht in het Vlaamse Oudenburg het lichaam is gevonden van Sylvain Tack in zijn woning. De voormalige directeur eigenaar van Radio Mi Amigo in de jaren zeventig van de vorige eeuw, heeft, zo wordt voorlopig aangenomen, zelfmoord gepleegd. Na zijn Mi Amigo periode runde hij nog enige tijd een restaurant en een bar in Spanje maar verliet enkele jaren later het land om zich in Midden Amerika te vestigen. Hier kwam hij met drugs in aanraking en werd hij, na aankomst in Frankrijk, op een vliegveld gesnapt wegens cocaïnesmokkel. Na jaren in het gevang te hebben gezeten ging hij terug naar België om zich aldaar met alternatieve geneesmiddelen en natuurproducten bezig te houden. De laatste jaren leefde hij in eenzaamheid en verbitterd leven.

Chris Edwards  
writing:

Sylvain Tack is best remembered for Radio Mi Amigo, whose financial input from hiring of airtime on Radio Caroline in the mid-1970's, undoubtedly helped Caroline continue.



Since the end of Mi Amigo, Tacks life had not been so good. Five years in prison for drug smuggling and an unsuccessful alternative medicine venture had led to an increasingly lonely life in recent years. When Police found Sylvain Tacks body, at his Belgian home on Saturday 4<sup>th</sup> February, a possible suicide was suspected.

The best memories of Tack are the hugely popular Radio Mi Amigo, artists such as Paul Severs, Joepie magazine, and who can forget the catchy jingles and adverts. Suzy Waffles "taste besteö.

A tribute to Sylvain Tack, along with an interview about Radio Mi Amigo, is now online at

<https://www.offshoreechos.com/Sylvain%20Tack.htm>

Uit "De Standaard":

### **'Wonderboy' Sylvain Tack (72) overleden**

Sylvain Tack, de man die Suzy Wafels groot maakte, radio Mi-Amigo kocht en het weekblad Joepie stichtte, is overleden. Zondagmiddag vonden speurders van de gerechtelijke politie het lichaam van de 72-jarige man in zijn woning in Oudenburg.

Tack stierf eenzaam en verbitterd en zat financieel aan de grond. De politie sluit niet uit dat hij zelfmoord pleegde.

Sylvain Tack startte zijn carrière als bakker van het wafelmerk Suzy dat niet alleen in België een begrip werd. Later gooide hij zichzelf ook in de muziekbusiness, met als eerste wapenfeit de oprichting van het label Start

dat vooral een opstapje werd voor Vlaamse artiesten als Paul Severs, John Terra, Joe Harris, Ivan Heylen en Samantha. Bovendien stampte Tack het nog steeds bestaande popblad Joepie uit de grond.

#### Radio Mi Amigo

Toen hij vond dat de toenmalige openbare omroep BRT als monopolist te weinig artiesten uit zijn eigen stal draaide, richtte hij, geïnspireerd door Radio Atlantis van zijn concurrent Adriaan Van Landschoot, de zeezender Radio Mi Amigo op. Midden de jaren zeventig werd de zender in Vlaanderen populairder dan Nederlandse kleppers als Radio Veronica en Radio Noordzee.

Toen Nederland medewerking aan zeezenders verbood en Mi Amigo niet meer veilig vanuit dat land (en stiekem ook uit België) kon werken, week het hele Mi Amigo gezelschap uit naar Spanje. Tack bewoonde een grote villa in Playa de Aro, waar de studio's kwamen van zijn radiostation en waar hij naar eigen zeggen en zijn omgeving door de Spanjaarden werd geapprecieerd omdat hij Belgische toeristen naar de Costa Brava wist te lokken.

#### Drank en cocaïne

Zowat tegelijkertijd liep een door Tack geopende bar in Spanje falikant af, begon Radio Mi Amigo te slabakken en kreeg Tack ruzie met lieden uit zijn entourage. Reeds zwaar aan de fles week hij uit naar de Caraïben. Tijdens een trip naar Frankrijk smokkelde hij op vraag van zijn vriendin cocaïne en werd hij door de getipte douane gesnapt. Hij belandde in een Franse gevangenis, waar hij naar eigen zeggen de alcohol afzweerde en weer bakker werd.

Terug in België werd Tack een promotor van de kruidengeneeskunde, maar ook dit was geen volkomen succesverhaal. Eén van zijn antirookmiddelen werd als een echt geneesmiddel ontmaskerd, met een boete van 750.000 euro als gevolg.

---

Uit VRT Nieuws:

### **Sylvain Tack is overleden in Oudenburg**

In Oudenburg in West-Vlaanderen is Sylvain Tack overleden. Hij was de man achter Radio Mi Amigo en het tijdschrift Joepie. Tack is ook de man die Suzy Wafels groot maakte. Hij bouwde de familiezaak uit tot een succesvolle firma met tientallen personeelsleden.

In de jaren 60 wierp hij zich op de platenindustrie. Hij lanceerde een van zijn eigen werknemers, Paul Severs, in de Vlaamse showbizz en richtte een eigen platenlabel op. Andere artiesten in zijn stal waren Marva, Samantha en Joe Harris.

Omdat de BRT zijn muziek weigerde te draaien en ook het tienerblad Hitorama geen aandacht besteedde aan zijn producties, richtte hij zijn eigen blad Joepie op.

In 1974 nam hij ook de zeezender radio Mi Amigo over waar Vlaamse populaire artiesten en DJ's alle kansen kregen. Maar radio Mi Amigo werd al snel opgejaagd door de Belgische autoriteiten.

"Eigenlijk was radio Mi Amigo de allereerste vrije radio in ons land. Veel mensen hebben daarna hun eigen vrije radio opgericht", zegt Jean-Luc Bostyn van RadioVisie, een website over radiozenders.

Tack trok in 1975 naar Spanje en opende daar een nieuwe studio. Justitie kon niets tegen hem beginnen, want het schip lag in internationale wateren en Spanje was nog geen lid van de Europese Gemeenschap. Maar in 1979 was het toch definitief afgelopen met Mi Amigo.

De politie vond Sylvain Tack zondagmiddag dood in zijn woning. Hij was 72 jaar. Waarschijnlijk gaat het om zelfmoord.

Both pictures originating from Werner Hartwig