

November 2012

Anderhalve week geleden was hij nog op de zeezenderdag, maar vandaag komt het bericht -via Rudi van Vlaanderen op Facebook- dat **Danny Vuylsteke** is overleden. Het bericht van Rudi op Facebook:

"Bericht bevestigd. Danny Vuylsteke is overleden. Hij werd op zijn bureau reeds in coma aangetroffen en kreeg nog laatste hulp in een Antwerps ziekenhuis. Danny leed aan leverkanker.



De behandeling was recent stopgezet. Samen met Erik Vink was Danny Vuylsteke voor ons de man van Magic Seven Music.

Danny bracht Ben Bode mee waar hij samen zeezender Radio Paradijs had mee bedacht. Deze raadde ons aan een Amerikaanse zenderformule van The Mighty 6-90 te proberen. Wie zich Radio Seven herinnert, denkt waarschijnlijk terug aan die tijd. Later zou Danny de keten Extra Gold beginnen. Zo'n 45 zenders namen de programma's af en er was ook Extra Cassel, vanop de

Casselberg in Frankrijk. Op de frequentie van Septentrion. Danny was een radio-fantast, maar ook een zakelijke slodderdros. Dat is de reden waarom we nooit kwamen waar het moest. Naast Extra FM, was er ook de keten Melody FM. Op een bepaald moment bedienden we dagelijks meer dan 70 stations van programma's. Het was een vreselijke tijd. Wekelijks dienden Jonathan Seagull, Luc De Groot en ik meerdere keren per week het land rond te rijden met de programma's.

De laatste jaren was Danny een 'drukker' geworden. Ik denk niet dat iemand het ooit 'drukker' had dan Danny. Op de zeezaterdag in Amsterdam wou hij onze laatste ruzie nog per sé goed maken. Dat hebben we gedaan. Danny heeft een leven lang een vrouw gemist die hem bij de teugels hield. Dan zou hij pas ver gesprongen hebben. Jammer. "