

### **Vijftig jaar na dato fout ontdekt**

**DI 1 DEC:** Als we terug gaan in de geschiedenis van Radio Veronica zullen we in de verschillende boeken en andere publicaties betreffende het ontstaan van de naam 'Radio Veronica' telkens weer hetzelfde verhaal tegenkomen. De allereerste versie werd destijds gepubliceerd in 'De Veronica Sage' door Gerth van Zanten, een uitgave van Teleboek in Bussum uit het jaar 1968. Op pagina 48 van het boekje staat letterlijk: 'Jürgens: 'Ik herinner me dat we op een dag in Rotterdam waren in een scheepvaartkantoor en dat een van de directeurs daar zei: 'Jullie varen onder Panamese vlag, jullie bedrijf is in Liechtenstein gevestigd, maar jullie noemen je Vrije Radio Omroep Nederland. Misschien krijg je met dat woord 'Nederland' juridische problemen. Waarom bedenk je niet iets anders?' Toen hebben we ter plaatse - ik zie het nog gebeuren, in een grauw betonnen gang - de naam Veronica bedacht. In dat woord zaten alle letters van de VRON. En eerder in de tijd was er een heel populaire serie van Annie Schmidt: Het Zwarte Schaaap Veronica.'

### **Voor waar aan te nemen**

Als je bovenstaande leest dan neem je als journalist of historicus aan dat de toen vermelde woorden, die door Jürgens zijn uitgesproken in een interview met Gerth van Zanten, juist zijn geformuleerd. Elke andere publicatie die nadien over Radio Veronica ging, waarbij de naamgeving onderwerp werd, heeft de vermelding over 'het zwarte schaaap Veronica.' En er is wat afgepubliceerd in boekvorm, tijdschriften en op internet over dit onderwerp. Maar was de benaming wel juist? Ikzelf heb er al die jaren geen moment aan getwijfeld totdat ik recentelijk een boek over een heel ander onderwerp in handen kreeg en er in dit boek gerefereerd werd aan de populaire serie van Annie M.G. Schmidt.

### **Prachtig boek**

Het door mij bedoelde boek heet 'Van Arendsoog en Joop ter Heul' geschreven door Janneke van der Veer en is uitgegeven door Terra Lannoo in Arnhem in het jaar 2007. Het verhaalt in woord en beeld de geschiedenis van het kinderboek en het jeugdboek met als ondertitel: 'Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandse jongens, kabouters en detectives. Het boek, dat inderdaad rijkelijk is geïllustreerd en 144 pagina's in kleur telt, is momenteel voor 10 Euro bij de Slegte te koop.

## Terug naar het zwarte schaap

Pagina 78 en 79 van het boek van Janneke van der Veer gaat over publicaties in de categorie 'Rijmpjes en versjes' (om te lezen, om voor te lezen, of te zingen). Eén van de genoemde boekwerken in deze categorie wordt inderdaad toegeschreven aan Annie M.G. Schmidt, die leefde van 1911 tot 1995 en vele liedjes en versjes en verhaaltjes schreef voor hen van 6 tot 96. Absolute toppers zijn natuurlijk 'Jip en Janneke' en 'Dikkertje Dap'. Het waren 'eigenzinnige geestige, klankvolle en ritmisch sterke versjes voor iedereen', vermeldt ons de schrijfster van het boek 'Van Arendsoog en Joop ter Heul'.



## Tien jaar eerder

Het blijkt dat het schaap Veronica tien jaar eerder is geboren dan Radio Veronica en wel in 1950. Het eerste vers van dit schaap Veronica werd op 14 juli 1950 gepubliceerd in Het Parool: 'Kom, zei het schaap Veronica, ik ga eens op visite, ik ga eens op visite bij de oude dames Groen; die zitten 's morgens vroeg al zo gezellig in de suite. Kom, zei het schaap Veronica, dat zal ik maar eens doen. Tot in het jaar 1957 verscheen er maandelijks een

aflevering over het schaap Veronica. Drie jaar later, in 1960 dus, verscheen de bundel die niet de titel: 'Het zwarte schaap Veronica' had maar 'Het hele schaap Veronica' was getiteld. Wel dient vermeld te worden dat op de omslag inderdaad een schaap in een deels zwarte kleur is afgebeeld.

**HANS KNOT 2009**